

Activiteiten voor kinderen en volwassenen



Parochie H. Bernadette
2018-2019

Inhoud:

Activiteiten voor kinderen

Eerste Heilige Communie 2019

Doopvoorbereiding voor kinderen vanaf 7 jaar

Kinderkoor “De Zingende Engeltjes”

Kindje wiegen

Het Licht op ons pad 7-12 jaar

Misdienaars

Vormsel 2019

Activiteiten voor volwassenen

Aanbod geloofsverdieping Parochiefederatie RRM 2018-2019

Bijbelclub

Diaconie

“Jaar van gebed”

- Mariavespers
- Rozenkransgebed in de maand oktober

Koren: Sing Along, Bernadettekoor en St. Gregoriuskoor

Profeten in de Bijbel

Seniorencontact organiseert activiteiten voor de oudere parochianen.

Verder pelgrimeren 2018 – 2019

Vrijwilliger aan het werk

Activiteiten voor kinderen

Eerste Heilige Communie 2019

De Eerste Heilige Communie is een belangrijk moment binnen de Katholieke kerk. Voor het eerst nemen de kinderen deel aan de Eucharistie. Daarna horen ze er nog meer bij.

Meestal doen kinderen vanaf groep 4 hun Eerste Communie. Ze kunnen dan zelfstandig lezen, schrijven en meedoen met het project. Kinderen kunnen hun Eerste Communie doen wanneer zij katholiek gedoopt zijn (info. Doopvoorbereiding voor kinderen vanaf 7 jaar)

In november beginnen wij met de voorbereiding van de kinderen en hun ouders. Daarbij willen we spelenderwijs verkennen wat het betekent om te geloven, om samen kerk te zijn en Eucharistie te vieren. De feestelijke viering van de Eerste Heilige Communie zal plaatsvinden op een zondag in mei 2019. Graag willen wij u uitnodigen om uw kind op te geven als communicant.

Aanmelden via: eerstecommunie@bernadetterotterdam.nl

Doopvoorbereiding voor kinderen vanaf 7 jaar

Kinderen kunnen hun Eerste Communie en Vormsel ontvangen wanneer zij katholiek gedoopt zijn. De doopvoorbereiding voor kinderen vanaf 7 jaar start eind september 2018.

Aanmelden via het secretariaat van uw kerk.

Kinderkoor “De Zingende Engeltjes”

Ongeveer één keer per maand zingt kinderkoor “De Zingende Engeltjes” op zondag tijdens de viering van 9.30 uur in de Verrijzeniskerk. Het koor bestaat uit ongeveer 10 kinderen en zij

oefenen regelmatig samen met pianist Ronald Borst en Helène Verbraak op zondag na de viering rond 10.45 uur.

Wij proberen steeds nieuwe liedjes te leren en vorig jaar hebben we een canon kunnen zingen en zelfs een stukje meerstemmig!

De engeltjes zijn tussen de 6 en 12 jaar oud en nieuwe kinderen zijn natuurlijk van harte welkom om mee te komen zingen!

Informatie: Helène Verbraak 06-18869989 of hebojon@gmail.com

Kindje wiegen

Op Eerste Kerstdag 25 december is er ‘Kindje wiegen’ om 13.00 uur in de Verrijzeniskerk. Je bent met je ouders en grootouders van harte uitgenodigd om kerstliedjes te zingen en te luisteren naar het kerstverhaal. Je mag ook verkleed komen als een engel, een herder, Jozef of Maria, een koning of schaapje. Je mag zelf meespelen in het kerstverhaal. In de kerk liggen verkleedkleden klaar.

Het Licht op ons pad 7-12 jaar

Vanaf september 2018 beginnen we met het eerste jaar van het project “Het Licht Op Ons Pad”. Met deze methode begeleiden wij kinderen in het Katholiek geloven en in het samen Kerk-zijn. God is zelf al aan het werk: in ieder kind, in ieder mens. Samen met leeftijdsgenootjes scheppen we een veilige ruimte voor elkaar en gaan we in op de vraag en oproep “Ga mee om te zien wie Jezus in jouw leven kan zijn”.

We gaan samen een avontuur aan rondom de Bijbelverhalen die aansluiten bij de liturgische tijd in het jaar. De verhalen passen in de dagelijkse leefwereld van de kinderen en sluiten aan in het directe contact met de leeftijdsgenootjes. Uw kind ontwikkelt een

eigen, persoonlijke relatie met God, door Jezus Christus. Het brengt hen via een Kerkelijk en persoonlijk gebedsleven, naar een levenshouding die gevoed wordt door geloof, hoop en liefde.

Een bijeenkomst is in delen opgesplitst: een inleiding, het lezen van een Bijbelverhaal, het bespreken van het thema en een creatieve verwerking.

De bijeenkomsten zijn op zondag van 11.00-12.00 uur in de pastorie van de kerk Verrijzenis van de Heer.

De datums voor de bijeenkomsten volgen.

Kosten: € 20,- contant te voldoen op de eerste bijeenkomst.

(voor werkboek € 12,50 en materiaal)

Informatie en aanmelding via het Secretariaat (Parochiecentrum)

Misdienaars

Zoals je wel gezien hebt in de kerk, zijn er maar een paar misdienaars. Daarom zouden we het hartstikke leuk vinden als er een paar nieuwe, jonge misdienaars bij komen. Heb jij je Eerste Heilige Communie al gedaan, dan ben je van harte welkom om misdienaar te worden. Je hebt natuurlijk allang in de kerk gezien dat er zowel jongens als meisjes misdienaar zijn. We zullen je dan van alles leren om een goede misdienaar te worden. Heb je zin om dit te doen? Vraag aan pappa en mamma of zij dat ook goed vinden. Je kunt je opgeven bij het secretariaat van uw kerk.

Vormsel 2019

In januari 2019 gaan de voorbereidingen voor het Vormsel weer van start.

Met het Sacrament van het heilig Vormsel ontvangt de jongere de kracht van Gods Heilige Geest. Met het sacrament van het H. Doopsel is de eerste stap gezet in het gelovig leven. Nu kiest de jongere zelf bewust voor het geloof en wil zich actief inzetten om de weg van Jezus na te volgen.

De voorbereidingen voor het Vormsel start met een introductie-bijeenkomst voor ouders en jongere medio januari 2019.

Mocht u uw kind alvast willen aanmelden, dan kan dit via het secretariaat van uw kerk.

Namens de werkgroep Vormsel, Margriet Doornbosch

Activiteiten voor volwassenen

Aanbod geloofsverdieping Parochiefederatie RRM Seizoen 2018-2019

Gezamenlijke voorbereiding ontvangen van sacramenten RRM

Het pastoresteam heeft de catechetische activiteiten in de federatie gebundeld. Deze activiteiten vinden plaats onder de naam “Laurentiushuis”. Op dit moment worden de activiteiten vooral in de Parochiezaal van de Kathedraal georganiseerd. De voorbereidingen zijn er voor het ontvangen van de sacramenten van het doopsel en het huwelijk.

Voor het ontvangen van de initiatie sacramenten (Doopsel, Vormsel en Eerste H. Communie) op oudere leeftijd wordt de Basis cursus katholiek geloven (cursus van een jaar) georganiseerd. Zie hieronder voor meer informatie over de verschillende voorbereidingen.

U dient zich tot het secretariaat van uw kerk te wenden voor aanmelden bij deze voorbereidingen.

Doopvoorbereiding

De doopvoorbereiding bestaat uit twee bijeenkomsten: een catechetische over de betekenis van het doopsel en een liturgische over de doopviering.

Voor de ouders en – indien mogelijk de peetouders – van kinderen die in de federatie worden gedoopt, is er een gezamenlijke catechetische voorbereidingsbijeenkomst. Uitwisseling van eigen geloofservaringen en de gelovige opvoeding van de kinderen staan centraal. Daarnaast krijgen ouders uitleg over het sacrament van het doopsel. De avond wordt begeleid door pastoraal werker Gerda Martens.

Naast deze catechetische bijeenkomst hebben ouders een gesprek met de pastoor die het doopsel toedient, waarin de liturgie van de doop wordt besproken.

De catechetische doopvoorbereiding vindt maandelijks plaats op een maandagavond in de Parochiezaal van de Kathedraal HH Laurentius en Elisabeth, ingang Robert Fruinstraat 36 van 20.00 tot 22.00 uur.

Let op! De aanmelding moet minimaal een maand vóór de eerste dag van de maand bij ons binnen zijn. Als een groep vol is moet er uitgeweken worden naar de volgende maand.

De kosten van deze avond zijn € 10.- contant te betalen op de avond zelf.

Data op maandag in 2018: 10 september, 8 oktober,
12 november, 10 december

Data op maandag in 2019: 7 januari, 11 februari, 11 maart,
1 april, 13 mei, 17 juni, 1 juli

Huwelijksvoorbereiding

Voor mensen van de parochies binnen de federatie die willen trouwen is er – naast de gesprekken met de pastoor die het huwelijk inzegt – een cyclus van twee gezamenlijke voorbereidingsavonden onder leiding van pastoraal werker Gerda Martens.

Ook als u bijvoorbeeld in het buitenland voor de RK-Kerk wilt trouwen dient u deze gezamenlijke huwelijksvoorbereiding te volgen. De liturgische voorbereidingsgesprekken dienen plaats te vinden met de priester die het huwelijk gaat inzegenen. Neem bijtijds, liefst een jaar van tevoren, contact op met het secretariaat van uw kerk.

Bij het parochiesecretariaat worden alle gegevens van a.s. bruid en bruidegom genoteerd en doorgegeven aan de pastor. Er wordt vervolgens een afspraak met de pastor gepland, waarin o.a. de ‘Verklaring voor de kerkelijke huwelijkssluiting’ (Status liber) wordt doorgelopen en ingevuld. Ook wordt aangegeven wat uw bijdrage is. Beide aanstaande echtgenoten vragen bij de parochie waar zij gedoopt zijn een recent doopbewijs aan en geven dat (via het secretariaat) door aan de pastor.

De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagavond in de Parochiezaal van de Kathedraal HH Laurentius en Elisabeth, ingang Robert Fruinstraat 36 van 20.00 tot 22.00 uur.

De kosten voor deze voorbereidingsavonden bedragen € 20,- te betalen op de eerste bijeenkomst.

Data in 2018: 30 augustus en 11 oktober (cyclus V)
8 november en 13 december (cyclus VI)

Beide avonden dienen door beide aanstaande echtgenoten gevolgd te worden.

Voorjaar 2019 (Pre)Marriage course

Twee cursussen voor aanstaande echtparen

De Premarriage Course en Marriage Course zijn bedoeld voor alle aanstaande echtparen die willen werken aan een sterke en blijvende relatie. Tijdens de cursus gaan zij, in een ontspannen sfeer, met zijn tweeën in gesprek over wat echt belangrijk is voor hun relatie en de onderlinge verwachtingen voor de toekomst. De cursus is herkenbaar, eerlijk en opbouwend - en met een flinke scheut humor.

- Premarriage Course

Deze cursus is voor aanstaande echtparen die niet of nog maar kort samenwonen (korter dan een half jaar). De cursus wordt gegeven in zes avonden.

- Marriage Course

In de acht avonden komen de benodigde theoretische kennis over de betekenis van het huwelijk en de belangrijkste onderwerpen voor de toekomst samen aan de orde. Maar niet enkel in theorie. De communicatie binnen de relatie krijgt een serieuze impuls omdat de aanstaande echtparen hun visie op en ervaring met alle onderwerpen van de cursus echt onderling delen. Dit gebeurt met functionele communicatiemethoden die de cursus aanreikt en die zij zich samen eigen maken. Wederzijdse heldere en eerlijke communicatie wordt op deze manier al vóór dag 1 van het huwelijk een vanzelfsprekende component van hun relatie.

Inhoudelijk zijn beide cursussen gebaseerd op de Marriage Course van Alpha Nederland, met een inleiding op het huwelijk als sacrament. De verdere voorbereiding, o.a. ook op de huwelijksviering zelf, waardoor de band van het echtpaar met de

parochie bij uitstek wordt versterkt, blijft natuurlijk voorbehouden aan de parochie i.c. voorganger.

Aanmelden

Meld u aan bij het secretariaat van uw kerk voor contact met en begeleiding van de pastoor die het huwelijk inzegt.

En meld u aan via de Bisdom-website voor de Premarriage Course of de Marriage Course. Aanmeldgegevens komen alleen beschikbaar voor de Diocesane Werkgroep Huwelijk en Gezin, die verantwoordelijk is voor de organisatie van het cursusaanbod.

Vanaf 14 september 2018 wordt er voor aanstaande echtparen uit ons Bisdom een Marriage Course georganiseerd in Den Haag-Leidschenveen.

- **Locatie en data voorjaar 2019**

In het voorjaar 2019 wordt in Rotterdam een Premarriage Course aangeboden. De locatie en cursusdata worden nog bekend gemaakt.

Voor inhoudelijke vragen voor de Premarriage Course en de Marriage Course, kunt u terecht bij vicaris-generaal Tjeerd Visser t.visser@bisdomrotterdam.nl; www.bisdomrotterdam.nl.

Basiscursus katholiek geloven

Deze cursus is bestemd voor:

- mensen die katholiek willen worden;
- katholieken die wel gedoopt zijn maar nog geen andere sacramenten (Vormsel, Communie) hebben ontvangen;
- katholieken die zich graag systematisch in hun geloof willen verdiepen.

De cursus wordt jaarlijks gegeven en begint met het meevieren van de Eucharistieviering van Aswoensdag in de Kathedraal op 6 maart 2019. Er zijn vervolgens 10 maandelijkse bijeenkomsten op donderdagavond. U dient zich vóór 15 februari 2019 aan te melden. Deze nieuwe cursus zal op Aswoensdag 6 maart 2019 van start gaan en lopen tot Pasen 2020.

De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. De kosten voor deze cursus bedragen € 25,-.

Bijbelclub

Eén keer per maand op vrijdagmorgen, na de viering van 9.00 uur, lezen we samen het Evangelie van deze dag door. We bespreken de tekst en verdiepen ons er verder in. U bent van harte welkom in de pastorie van de OLV Altijddurende Bijstand, Baumannlaan 169.

Diaconie

De diaconie is door het jaar heen actief en zichtbaar, zoals elke **3^e zondag** van de maand in de actie **Sluitpost**. Er worden dan lang houdbare producten ingezameld voor de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. U kunt deze inleveren vóór

de viering van 19.00 uur op zaterdagavond in de Liduinakerk of de viering van 9.30 uur op zondag in de Verrijzeniskerk. Verder zijn er een aantal vaste werkgroepen, zoals het Seniorencontact, de taakgroep Pastoraal contact en in Overschie ‘De Zonnebloem’. Ook doen mensen soms individueel een beroep op de diaconie. Een ander onderdeel van de diaconie is de werkgroep MOV (Missie, Ontwikkelingswerk en Vrede), die o.a. zorgdraagt voor de Adventsactie en Vastenactie.

Op weg naar Kerst zal het u ook niet ontgaan zijn dat de MOV actief is, want dan is er weer de jaarlijkse **Adventsactie**. Elk jaar wordt er meegedaan aan een landelijke actie of wordt er gekozen voor een eigen project. Binnen de federatie op de rechter maasoever sparen wij net als bij de Vastenactie voor een en hetzelfde project.

Tijdens de **Vastenactie** op weg naar Pasen is de MOV ook actief. Een sobere maaltijd en een viering die in het teken staat van de Vastenactie zal dan ook dit jaar niet ontbreken.

De MOV kan voor het organiseren van de diverse activiteiten nog vrijwilligers gebruiken. Heeft u interesse of vragen over de MOV neem dan contact op met Marijke Ameling of Bert van Oostenbrugge (locatie Hillegersberg-Schiebroek), of met het secretariaat van uw kerk.

“Jaar van gebed”

- Mariavespers

Datum Mariavespers: 28 oktober om 15.00 uur; kerk: O.L.V.

Altijddurende Bijstand

- Rozenkransgebed elke zaterdag in de maand oktober in de H. Liduinakerk om 18.45 uur

Koren binnen de parochie H. Bernadette:

Sing Along, Bernadettekoor en St. Gregoriuskoor

In onze parochie, locatie Hilleegersberg – Schiebroek, zijn er naast het kinderkoor ook twee gemengde koren actief. Ieder koor verzorgt één keer per maand de muzikale omlijsting van de viering op zondagochtend. De koren worden gedirigeerd door Helène Verbraak.

Het St. Gregoriuskoor o.l.v. Cor Breedijk verzorgt alle vieringen op onze locaties in Overschie.

Sing Along repeteert op dinsdagavond met pianist Ronald Borst van 20.00 uur tot 22.00 uur. Sing Along heeft een breed repertoire. Naast Nederlandstalige teksten zingt dit koor ook in andere talen. Sommige liederen komen uit de popmuziek, jazz of uit Taizé, het koor zingt a capella en met pianobegeleiding.

Bernadette koor repeteert op maandagochtend met organist Piet Streevelaar van 10.30 uur tot 12.30 uur. Dit gemengde koor zingt in het Nederlands of in het Latijn. Er worden missen en motetten ingestudeerd om zo de vieringen met zang en orgelspel op te luisteren.

Beide koren kunnen nog nieuwe leden gebruiken. Mocht u interesse hebben, dan bent u van harte welkom om kennis te komen maken en mee te komen zingen. Ervaring is niet noodzakelijk en het is mogelijk om eerst even een stemtest te doen om zo de juiste plek in het koor te bepalen.

Naast de gezelligheid van een koor is zingen gezond voor lichaam en geest!

Informatie: Helène Verbraak, tel.: 06-18869989 of email: hebojon@gmail.com.

St. Gregoriuskoor

Het St. Gregoriuskoor is het gemengd koor van de locatie Overschie van onze parochie. Met groot enthousiasme wordt er elke zondag en bij alle extra vieringen gezongen in de kerk van O.L.V. Altijddurende Bijstand en/of in de kerk van de H. Petrus' Banden in Overschie. Het koor beheerst een breed repertoire op het gebied van kerkmuziek.

Zou u/jij ook graag willen zingen, dan bent u/jij van harte welkom op donderdagavond. Er wordt gerepeteerd tussen 19.15 – 21.00 uur in de kerk van O.L.V. Altijddurende Bijstand, o.l.v. Cor Breedijk.

Voor informatie kunt u/jij contact opnemen met Joke Koppenol.
Tel.: 010-4371929 of email: jokekoppenol@live.nl.

Bijeenkomsten rond profeten

Het onderwerp waar we ons mee bezig houden is “Bijbelse profeten”. We concentreren ons op verhalen rond Elia, de profeet voor wie de gelovige Jood een extra plaats aan tafel bereidt bij het Pesachmaal, het Joodse Paasfeest.

En we nemen enkele teksten van de profeet Jesaja; uit de hoofdstukken 1, 2, 6 en 35. In de driejarige liturgie van de zondagen komt meer dan veertig keer een tekst van hem voor. Dat zegt wel wat. Hij wordt ook de profeet van de nabijheid Gods genoemd.

Tijd : Dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

Data: 25 september, 2, 9, 16 en 30 oktober

Plaats: Wilgenplaslaan 190, de Oase.

Eigen bijdrage : € 20,--

Inleider: Herman de Boer

Opgave : Secretariaat (Parochiecentrum)

Het Seniorencontact

Het Seniorencontact organiseert activiteiten voor de oudere parochianen. Ongeveer één maal per 6 weken is er een Woord- en Communieviering met een bepaald thema. Deze viering vindt plaats op woensdagmorgen om 10.00 uur. Na afloop van de viering drinken we altijd koffie met elkaar en is er volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Daarnaast is er regelmatig een Contactmiddag. Deze vindt ook ongeveer één maal per zes weken plaats en wel op vrijdagmiddag van 14.30 tot ongeveer 16.30 uur. De inhoud van de contactmiddag is iedere keer anders. Soms is er een lezing met beelden, soms kijken we met elkaar film of is er een optreden met muziek. Wij proberen zo veel mogelijk afwisseling te brengen in het activiteiten aanbod. Onderling contact neemt een belangrijke plaats in.

Twee maal per jaar, rond Pasen en Kerst, is er een feestelijke Eucharistieviering, gevolgd door een ontbijt.

In de maand mei organiseren wij een bustocht. Afgelopen jaren gingen we o.a. naar de Veluwe, de Biesbosch en Zeeland.

De activiteiten vinden plaats in de Oase, ingang Wilgenplaslaan 190. Mocht u problemen hebben met het vervoer naar de Oase, dan bestaat de mogelijkheid dat u opgehaald en thuisgebracht wordt!

De komende maanden ziet het programma er als volgt uit:

Woensdagen 5 september en 21 november om 10.00 uur:

Themaviering

Vrijdagen 12 en 19 oktober om 14.30 uur: voorbereiding op en viering met Ziekenzalving

Woensdag 19 december 10.15 uur: Eucharistieviering met aansluitend Kerstontbijt

Vrijdagen 21 september, 2 november en 7 december om 14.30 uur: Contactmiddagen

In 2019 zijn de vieringen op 6 februari, 6 maart (Aswoensdag), 17 april (Pasen), 5 juni en 24 juli.

De Contactmiddagen in 2019 zijn op: 18 januari, 22 februari, 5 april, 17 mei en 5 juli.

De busreis is voorlopig gepland op woensdag 22 mei.

U bent van harte welkom bij één van onze activiteiten!

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Jenny Venderbos, tel.: 010-7865660

Verder pelgrimeren 2018 – 2019

In ons leven zijn we onderweg, ontmoeten we medemensen, komen we in onverwachte situaties, raken we met elkaar in gesprek, over ons leven, over ons geloven, laten we ons raken door God, worden we stil.

We gaan ook dit jaar weer met elkaar op weg;

een unieke reis en verdieping in ons katholieke geloof.

Ook u bent van harte welkom in deze groep, die maandelijks bijeenkomt rondom een thema, in stilte, in bezinning en gesprek.

We mogen leren van elkaars ervaringen en uitwisseling: verrijkend!

Elke bijeenkomst heeft een eigen, actueel thema; rondom het kerkelijk liturgisch jaar, de Hoogfeesten, teksten uit Schrift en Traditie en markante Bijbelfiguren. Er worden vele, afwisselende werkvormen gebruikt. Elke avond wordt afgesloten met een informele ontmoeting. Op zaterdag 22 juni 2019 is de afsluitende bezinningsdag.

Op **6 september** is de eerste bijeenkomst.

Inleiders: Pastor Gerda Martens, Bert van Oostenbrugge en Trudy Martens

Plaats: OASE, Wilgenplaslaan 190

Tijd: donderdag 20.00 – 21.30 uur met aansluitend een informele ontmoeting

Donderdag 6 september

Donderdag 18 oktober

Donderdag 29 november

Donderdag 10 januari 2019

Donderdag 7 februari

Donderdag 14 maart

Donderdag 11 april

Bezinningsdag zaterdag 22 juni 2019

Opgave: Secretariaat (Parochiecentrum)

Kosten: Vrijwillige bijdrage

Vrijwilliger aan het werk

U bent vrijwilliger in onze parochie. Vaak kent u uw taak op uw duimpje, maar misschien wilt u wat meer kennis krijgen van alle zaken die in de kerk voorkomen. Hiervoor is de Pastorale School.

In de module “Vrijwilliger aan het werk” wordt stilgestaan bij de eigen rol van de vrijwilliger binnen de geloofsgemeenschap. Welke verlangens motiveren en inspireren de cursisten om actief te zijn in de kerk? Daarna wordt dit vertaald in termen van roeping en zending. Voorts komen de opbouw van de parochie en de verschillende werkvelden aan de orde. Ook wordt er

aandacht geschonken aan de missionaire opdracht van de parochie en de rol van de vrijwilliger daarin.

De cursus kan, indien er voldoende aanmeldingen zijn (minimaal 5) op locatie worden verzorgd. Aanmelding gaat via het secretariaat van uw kerk.

Er zijn na het volgen van deze module meer mogelijkheden voor verdere vorming. Heeft u deze cursus al gevolgd, informeer dan eens naar de mogelijkheden via het secretariaat van uw kerk.

Voor meer informatie en voor alle vieringen in onze parochie, zo ook de vieringen voor kinderen en jongeren, verwijzen wij u naar onze website: www.bernadetterotterdam.nl

Parochiesecretariaten H. Bernadette:

Locatie Hillegersberg-Schiebroek (Parochiecentrum):
secretariaat@bernadetterotterdam.nl - tel.: 010 418 18 50

Locatie Overschie:
overschie@bernadetterotterdam.nl - tel.: 010 223 92 58

R.K. Parochie H. Bernadette

Parochiesecretariaat:

Wilgenplaslaan 190

3052 SL Rotterdam

010 418 18 50 / 010 285 71 96

secretariaat@bernadetterotterdam.nl

www.bernadetterotterdam.nl

Bank: NL16 RABO 0311882412